



1 . 9 . 9 . 9

Επετηρίδα Γ' Λυκείου

ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ  
1908-1999

1 · 9 · 9 · 9

# Επετηρίδα Γ' Λυκείου

Το παρόν  
έντυπο  
εκπονήθηκε  
από συντακτική  
επιτροπή  
μαθητών  
και καθηγητών.



Εμείς, οι απόφοιτοι του 1999,

θέλουμε να ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας, το Διευθυντή της Ιονίου Σχολής κ. **Γεώργιο Δερβέναγα**,  
ο οποίος με την ευγενική και άοκνη συμμετοχή του και με την ηθική και υλική συμπαράστασή του,  
έκανε πράξη τη συλλογή των αναμνήσεών μας.



# Θυμάσαι;

**Π**όσο συχνά γλιστράμε στα περασμένα, αγαλλάζοντας σε αυτή τη λέξη!

**Ε**ίναι μια συνηθισμένη ερώτηση, την προφέρουμε ωστόσο με πυρετό νοσταλγίας. **Ί**σως δημιουργούμε στη σκέψη μας μια ωραιοποίηση των όσων έγιναν στο παρελθόν, αφαιρώντας τα άσχημα, τα περιττά.

**Έ**να κομμάτι της ζωής μας κλείνει. **Θ**α 'ναι κι αυτό παρελθόν, κοντινό βέβαια, ωστόσο φευγάτο για πάντα. **Τ**ι έγινε, τι ακόμα δεν έγινε, τι δεν μπορούσαμε να πραγματοποιήσουμε, ερωτήσεις απλές που απασχολούν όλους μας τώρα που τελειώνει το σχολείο. **Π**όση πίκρα αποθηκεύσαμε, πόση λύπη; **Κ**ι αν υπήρξαν κάποιες στιγμές χαράς, κάποια παράθυρα ελπίδας με πόση αγάλλιση τα θυμάμαι! **Χ**αμογελώ και ευχαριστώ το Θεό, γιατί και λίγες σταγόνες ονείρου πολλές φορές μπορούν να μας δώσουν στηρίγματα στη ζωή. **Μ**ια πράξη μας, μια ιδέα, μια συνήθειά μας, όσες φορές κι αν επαναλήφθηκε ποτέ δεν ήταν η ίδια. **Ο** χρόνος που περνούσε της έδινε άλλο χρώμα, άλλη ένταση και άλλη έκταση.

**Κ**ι αν τώρα μεγαλώσαμε και ωριμάσαμε κι αν ακόμη αισθανόμαστε σιγουριά και βεβαιότητα, είναι κάτι που έγινε μονάχα μέσα από τα σχολικά μας χρόνια. **Ε**μείς πλέον, σαν ένα σμήνος από άγρια πουλιά που προσπαθούν μόνα τους να ημερέψουν, φτάσαμε στο Τέλος, στην τελική ευθεία, όπως τόσοι και τόσοι άλλοι στο παρελθόν!

**Ε**δώ - Σήμερα - Τώρα!!!



Σοφία Μουτζούρη

Γ. Λόγος

Περιεχόμενα

I Δέσμη  
σελίδα 4



II Δέσμη  
σελίδα 12



III Δέσμη  
σελίδα 18



IV Δέσμη  
σελίδα 36



Βίος & Πολιτεία  
σελίδα 48

Μηνύματα προς τους τελειόφοιτους  
σελίδα 54

Κάτι σαν επίλογος

